



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  
ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  
«ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»**

**Κωνσταντιλιέρη και Ερυθραίας - Βύρωνας**

**Web: [sylimvrioti.gr](http://sylimvrioti.gr) e-mail: [sylbox@sylimvrioti.gr](mailto:sylbox@sylimvrioti.gr)**

**ΠΛΗΡ.: Δριμάλα Θεοδώρα – Γλαβίνα Σουζάνα**

**ΤΗΛ.: 6983117770 σχ. 7662883 – 6947434724 σχ. 7214538**

**Βύρωνας 4/5/2025**

**Αριθ. Πρωτ.: 298**

**ΠΡΟΣ: Μέλη μας**

**ΚΟΙΝ.: Ενώσεις Συλλόγους  
Γονέων, ΔΟΕ, ...ΜΜΕ**

227° Ενημερωτικό

**ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» από τον  
Σύλλογό μας την Παρασκευή 16/5 στις 8:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του  
Δημαρχείου Καισαριανής**



Ο Σύλλογός μας «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» προσκαλεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους γονείς των μαθητών μας, αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο στην προβολή της ταινίας «**Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα**» την Παρασκευή 16/5 στις 8:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής. **Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, προσφορά του Συλλόγου μας.**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ:** Η Αριάδνα (Laia Costa) ανακαλύπτει ότι ο παππούς της, που εδώ και καιρό παραμένει συνεχώς σιωπηλός, ψάχνει τα ίχνη του πατέρα του, που είχε εξαφανιστεί κατά τον ισπανικό εμφύλιο. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει στο ορεινό χωριό της βόρειας Ισπανίας, τόπο γέννησης του παππού, για να ξετυλίξει το κουβάρι των δραματικών γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ψάχνοντας όσους ντόπιους παρέμεναν στη ζωή, όλες τους οι διηγήσεις συγκλίνουν σε ένα εμβληματικό όσο και χαρισματικό πρόσωπο: τον δάσκαλο του χωριού Άντονι Μπενάγιες, που αποπειράθηκε να εφαρμόσει στο απομονωμένο ορεινό χωριό μια πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας, τη μέθοδο του Γάλλου εκπαιδευτικού Φρενέ (Freinet). Ο Άντονι Μπενάγιες κατάφερε να εμπνεύσει τα παιδιά να διαλέξουν τις κλίσεις τους και τους υποσχέθηκε να τους δείξει τη θάλασσα που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ τους δει... Η ταινία είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Άντονι Μπενάγιες, μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος.

Στο ξεκίνημα της ταινίας, όταν η Αριάδνα στέκεται πάνω από τον ανοιχτό ομαδικό τάφο των δολοφονημένων από τους φαλαγγίτες του Φράνκο δακρύζουν τα μάτια σου...

Κι ύστερα η ψυχή σου φωτίζει, ο υπέροχος κόκκινος δάσκαλος δε διδάσκει μόνο γραφή κι ανάγνωση, αλλά δείχνει στα παιδιά πώς να σκέφτονται, τα παρακινεί να δημιουργήσουν ομαδικά, να εκφράσουν ό,τι σκέφτεται το μυαλουδάκι τους.

**Σας περιμένουμε με τους συντρόφους σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας!**

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος  
Δριμάλα Θεοδώρα

Η Γ. Γραμματέας  
Γλαβίνα Σουζάνα