



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
«ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»**

Κωνσταντιλέρη και Ερυθραίας - Βύρωνας

Web: sylimvrioti.gr e-mail: sylbox@sylimvrioti.gr

ΠΛΗΡ.: Δριμάλα Θεοδώρα – Γλαβίνα Σουζάνα

ΤΗΛ.: 6983117770 σχ. 7662883 – 6947434724 σχ. 7214538

Βύρωνας 27/9/2024

Αριθ. Πρωτ.: 173

ΠΡΟΣ: Μέλη μας

**ΚΟΙΝ.: Ενώσεις Συλλόγους
Γονέων, ΔΟΕ, ...ΜΜΕ**

135^ο Ενημερωτικό

**ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΕΚΑΜ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΗ 2024**

**Αναχώρηση με λεωφορείο 7.15 π.μ. από Μεταξουργείο και 8.30 π.μ. από Λαύριο
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΩΣ ΤΙΣ 2/10 (στην Πρόεδρο του Συλλόγου μας)**

**Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑΓΜΑ» (Α΄ ΕΤΟ). Σας παραθέτουμε το
κειμένο της ΠΕΚΑΜ με το ιστορικό και τις οδηγίες προς τους συμμετέχοντες:**

«Σύντομο ιστορικό του Α΄ Τάγματος.»

Η Μακρονήσος άνοιξε το 1947 με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών πολιτικών δυνάμεων και την βοήθεια των Αμερικάνων συμμάχων τους, ως χώρος ιδεολογικής αναμόρφωσης των νέων αγωνιστών, κατά βάση κομμουνιστών, που είχαν δώσει τη ψυχή και το αίμα τους για την απελευθέρωση της χώρας από τον ξένο κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚΕ. Αρχικά λειτούργησαν 3 Τάγματα (Α΄ ΕΤΟ, Β΄ ΕΤΟ, Γ΄ ΕΤΟ) όπου συγκεντρώθηκαν άοπλοι στρατιώτες (σκαπανείς) και αξιωματικοί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εκεί και οι Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών (ΣΦΑ), πολιτικοί κρατούμενοι (Δ΄ Τάγμα) και οι γυναίκες εξόριστες από το Τρίκερι (ΕΣΑΓ). Όλοι αυτοί, κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, με κάθε τρόπο και μέσο θα έπρεπε να αποβάλουν τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν και να «αναμορφωθούν». Τα βασανιστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να αποσπάσουν δηλώσεις μετανοίας και την αποκήρυξη του κομμουνισμού είναι ασύλληπτα από τον ανθρώπινο νου. **Η φήμη της Μακρονήσου ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας γι' αυτό επάξια κέρδισε τον τίτλο του «Νταχάου της Μεσογείου».**

Το Α΄ Τάγμα συγκέντρωνε αυτούς που αρνούσαν να υπογράψουν, τους αμετανόητους, τους αλύγιστους των άλλων ταγμάτων της Μακρονήσου, αλλά και από ολόκληρη τη χώρα, όπως και πολιτικούς κρατούμενους. Μέσα από το Α΄ Τάγμα το ελληνικό κράτος και οι Αμερικάνοι σύμμαχοι του επεδίωξαν να στείλουν μήνυμα τρομοκρατίας και φόβου και εκτός της Μακρονήσου - στον μαχόμενο λαό μέσα και δίπλα στις γραμμές του ΔΣΕ. Στις 29 Φλεβάρη - 1 Μάρτη 1948 καταστρώνουν προβοκατόρικη, τρομοκρατική επίθεση στους άοπλους στρατιώτες του Α΄ Τάγματος γιατί όπως έλεγαν έπρεπε πλέον να τελειώνουν με το εγχείρημα της «αναμόρφωσης» των κομμουνιστών, που μέχρι τότε δεν είχε γι' αυτούς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εγκληματική αυτή επίθεση έληξε με τη δολοφονία 350 στρατιωτών. Τα αρχεία της δολοφονικής αυτής επίθεσης αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό για το ελληνικό κράτος και δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από το ΓΕΣ. Τα γεγονότα αυτά έμειναν στην ιστορία ως η **Σφαγή της Μακρονήσου.**

Μετά τη Σφαγή η κατάσταση στο Α΄ Τάγμα έγινε αφόρητη. Το ξύλο, τα βασανιστήρια, τα καψόνια, το κλείσιμο στο σύρμα ήταν τα καθημερινά μέσα για να λυγίσουν. Παρόλα αυτά ήταν πολλοί που έμειναν όρθιοι, ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ. Κάποιοι, από τα βασανιστήρια άφησαν την τελευταία τους πνοή, όπως ο Τατάκης και ο Σαμπατάκος, άλλοι τρελάθηκαν και άλλοι βρέθηκαν στα νοσοκομεία και τα σανατόρια, κουβαλώντας σε όλη την υπόλοιπη ζωή, τη σωματική τους αναπηρία ως παράσημο της αστάλινης ψυχής τους.

Το Α΄ ΕΤΟ έμεινε στην ιστορία ως το Κόκκινο Τάγμα για τη σθεναρή άρνηση δήλωσης μετανοίας, αλλά και για τη θυσία με το αίμα εκατοντάδων παιδιών, του ανθού της νεολαίας της Αντίστασης, αγωνιστών, κομμουνιστών που παρέμειναν ακλόνητοι στα ιδανικά και τις αξίες τους για την υπεράσπιση των ταξικών συμφερόντων του Λαού μας.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

7.15 π.μ. : Αναχώρηση λεωφορείων από ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ.

8.00 π.μ. : Συγκέντρωση στο λιμάνι του Λαυρίου.

8.30 π.μ. : Αναχώρηση από Λαύριο για Μακρόνησο με το πλοίο ΜΑΡΜΑΡΙ.

9.15 – 9.45 π.μ. : Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μακρονησιώτη αγωνιστή. Προσκλητήριο νεκρών. Παρουσίαση των συμβολισμών του μνημείου.

10.00- 10.15 π.μ. : Ξενάγηση στο μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ στη Μακρόνησο.

10.30 π.μ. - 12.00 μ.μ. : Εκδήλωση που περιλαμβάνει:

- Χαιρετισμός από μέλος του ΔΣ της ΠΕΚΑΜ
- Κεντρική Ομιλία
- Αφιέρωμα στην ιστορία του Α΄ Τάγματος

12.10 μ.μ. -13.30 μ.μ. : Ξενάγηση στο χώρο από μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΜ.

13.30 – 13.50 μ.μ. : Συγκέντρωση στη προβλήτα για αναχώρηση.

14.00 μ.μ. : Αναχώρηση από τη Μακρόνησο.

14.30 μ.μ. : Άφιξη στο Λαύριο

Ενημερώνουμε όσους συμμετέχουν:

- Να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε: νερό, καπέλο και αθλητικά παπούτσια.
- Να μην απομακρύνονται από τον χώρο και έξω από τα σημεία που δείχνει η περιφρούρηση γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.

Στο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση με φωτογραφικό υλικό και βιβλιοπωλείο.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των χρόνων, κυρίως κατά την αναχώρηση από το Λαύριο και τη Μακρόνησο, γιατί το πλοίο εκτελεί δρομολόγια ακτοπλοϊκής γραμμής.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΜ»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» καλεί όσους συναδέλφους δεν έχουν πάει στη Μακρόνησο να το κάνουν. Αξίζει και είναι χρέος μας να δούμε ως εκπαιδευτικοί τον τόπο όπου, παρά τις απάνθρωπες συνθήκες που επέβαλαν οι κυβερνήσεις στους εξόριστους, η ηρωική αντίστασή τους ανέβασε τον άνθρωπο που έχει ιδανικά και όραμα για μια καλύτερη κοινωνία πολύ ψηλά!

Η Πρόεδρος
Δριμάλα Θεοδώρα

Για το Δ.Σ.

Η Γ. Γραμματέας
Γλαβίνα Σουζάνα